

CHILDREN IN INDIA vzw

Boelare 32 - Bus 3 - 9900 Eeklo – Tel. 09 378 22 77
E-mail : children.in.india@scarlet.be Bank : BE 75 750949667851

Eeklo, december 2012

Goede Vrienden,

Naar jaarlijkse gewoonte enig nieuws over de laatste reis naar India en om U te danken voor alles dat wij dank zij Uw milde goedheid hebben mogen doen voor onze arme vrienden.

Het was voor mij persoonlijk een vrij vermoeiende reis; ik word ook een dagje ouder maar het komt vooral omdat ik in India weinig slaap. Het was er ook terug warmer dan normaal voor de tijd van het jaar, zo'n 36°C in Kolkata. Door de hevige regenbuien was het in het zuiden iets koeler, maar dan is er het probleem van de wateroverlast en de modder. Dit jaar heb ik het gezelschap gehad van Christine, Lydie, Tabitha, Veerle en Wouter. Voor Tabitha was het een eerste kennismaking met India, voor de anderen een aangenaam terugzien van vrienden en



kinderen.

Economisch gaat het zeer goed maar de grote massa blijft arm en moet hard werken voor een mager loon. Heel veel kinderen blijven thuis of werken omdat de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Er wordt door de overheid heel veel beloofd, zoals gratis geneesmiddelen voor de armen, maar als ze naar de apotheek gaan met hun voorschrift krijgen ze te horen dat die geneesmiddelen niet voorradig zijn. Er bestaat een systeem van rantsoenkaarten voor de gezinnen die onder de armoedegrens leven, maar niet iedereen kan die krijgen. Er wordt smeergeld gevraagd en zo zijn er velen die zo een kaart hebben maar niet arm zijn.

Zoals U heeft kunnen lezen in de brieven van de kinderen, is het leven zeer duur geworden in verhouding tot de lonen. India kent het systeem van de index niet. De periode rond de feestda-





en worden de prijzen van veel eetwaren gewoon verdubbeld. Ik heb aan enkele moeders gevraagd wat ze elke dag eten en ik kreeg bijna overal hetzelfde antwoord nl. 's middags en 's avonds rijst en dal (linzen) en 's morgens rijst (rest vorige dag) met zout water.

Ik heb in Kolkata navraag gedaan bij een 100-tal gezinnen, wat betreft hun inkomen, huishuur enz.. De meeste inkomens liggen tussen de **43 en 58 euro per maand**. Op de theeplantages in Darjeeling verdienen de vrouwen nu **1 euro per dag**. Zoals bij vorige reizen heb ik weer kunnen vaststellen dat de moeders het hardst werken voor hun gezin. Sterke vrouwen die de moed niet opgeven en alles doen wat ze kunnen om hun kinderen te voeden en hun een zo goed mogelijke opvoeding te geven. Als ze weduwe worden of hun man het gezin verlaat, wordt de ellende nog groter. Alleenstaande vrouwen of moeders hebben heel dikwijls een lager inkomen.

We waren heel blij vast te stellen dat de gezinnen die extra steun krijgen voor voedsel het beter maken wat hun gezondheid betreft. Overal werd gevraagd om meer steun ook voor voedsel. Tijdens ons verblijf hebben we veel voedselpakketten gekocht voor de armste gezinnen en hun de producten geschonken die het duurst waren zoals dal, olie en thee.

In Adra heb ik beddenlakens ten geschenke gegeven aan 170 gezinnen van melaatsen. Iedere maand krijgen nog steeds 50 gezinnen een voedselpakket. We hopen dit te kunnen blijven doen. De melaatsen kunnen nergens terecht om te werken omdat men bang is besmet te worden. Ze zijn verstoten en aangewezen op bedelen. De overheid voorziet hen van voedsel en ik heb op verschillende plaatsen gevraagd wat ze krijgen: 6 kg rijst per gezin per maand. Daar moeten ze het mee stellen. Geneesmiddelen krijgen ze gratis.

Zoals U weet hebben we een actie gedaan voor de aankoop van een minibusje voor de gehandicapte kinderen. Het wagentje is er en wordt dagelijks gebruikt om kinderen op te halen en naar huis te brengen. Dank voor Uw steun. Zij die dit jaar nog een gift wensen te doen kunnen daarvoor het ingesloten formulier gebruiken.

Het is nu bijna 27 jaar dat we actief zijn voor onze arme vrienden in India en hopen met Uw steun te mogen verder werken. Uw bijdrage van **12,50 € per maand** maakt voor de armen het verschil. Ze zijn U echt heel dankbaar voor Uw steun en Uw gebed en hopen op U te mogen blijven rekenen. Ook al is het leven hier ook duur geworden, we hebben het nog steeds goed. We hebben een dak boven het hoofd, voldoende voedsel, onze kinderen kunnen studeren, we hebben medische bijstand, kinderbijslag, pensioen enz.. zaken waar men India alleen maar kan van dromen.

Goede Vrienden, in naam van onze medewerkers en onze arme kinderen in India zeg ik U hartelijk dank en wens U en Uw familie

Zalig Kerstmis en Gezegend Nieuwjaar

Pierre Huysman